

Opwijk, 28 oktober 2017

**Onderwerp: Duizendpootridders met pantoffels – lagere afdeling**

Beste ouders,

De herfst is nu echt ingezet! De winter staat voor de deur. Daarom willen we graag na de herfstvakantie starten met onze pantoffelperiode.

Dit betekent dat de kinderen bij het binnenkomen van de klas hun schoenen ruilen voor hun pantoffels.

- Zo kunnen de koude en soms natte voeten een beetje de tijd krijgen om terug op te warmen.
- Zo worden de modderstromen in onze school ook beperkt. Zelfs bij een natte grond kunnen de kinderen ook onze grasvelden en speeltuigen blijven gebruiken.
- Het zorgt tevens ook voor dat tikkeltje extra goed gevoel om de huiselijke sfeer wat te benadrukken.

Wanneer de kinderen naar de speelplaats gaan, kunnen ze dan opnieuw hun schoenen aantrekken.

Mag ik wel vragen om er op te letten dat er een degelijke zool aan de pantoffels zit, zodat de kinderen niet uitglijden wanneer ze onze binnentrappen gebruiken.

Alvast bedankt!

Met Duizendpantoffelpootriddersgroeten,

Jo De Wolf

